

Interview



Elias Doets



Gerard Leegwater



Albert Frederiks



Willem van den Brink



Dick Blokker bij graven van de geliquideerde verzetslieden op de begraafplaats in Purmerend.

FOTO STUDIO BEEMSTER/WIM EGAS

Oorlogsgedicht moord Purmerenders duikt op

Annette Snaas
a.snaas@hollandmediacombinatie.nl

Purmerend * Een oorlogsgedicht over de fusillade van elf Purmerendse verzetsmensen op 8 maart 1945 in Amsterdam is opgedoken. „Wij kenden het niet”, zegt voorzitter Dick Blokker van het Comité 4-5 mei in Purmerend. Hij is verrast en onder de indruk. Het gedicht 'Weteringplantsoen' wordt tijdens de herdenking van de oorlogsslachtoffers op 4 mei na de Stille Tocht in de Nicolaaskerk in Purmerend voorgedragen door

Dick Blokker verrast en onder de indruk

Gerda Hooijberg van Dichterskring Waterland. Dick Blokker kreeg het gedicht in handen na een ontmoeting met Nel de Lange uit Avenhorn. Zij vertelde hem dat ze een gedicht over de fusillade had gevonden in het bijbelje van haar moeder, zus van een van de elf gedode verzetsstrijders, Gerrit Kroon uit Jisp. „Het is een prachtig gedicht”, vindt Nel. Het stond in april 1945 in de krant De Waarheid. Anoniem. „De schrijver zal het niet hebben ondertekend vanwege mogelijke repercussies”, vermoedt Nel de Lange. Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) kent het gedicht, zegt een woordvoerder, maar weet niet wie de schrijver is. De dichter van 'Weteringplantsoen' heeft zich laten inspireren door de moord op 36 Nederlandse mannen op 8 maart op de Weteringschans in Amsterdam. Zij maakten deel uit van 264 door de Duitsers uit diverse gevangenissen

in Nederland gehaalde mannen die allen die dag werden doodgeschoten. Dat gebeurde uit wraak voor het omleggen van SS-kopstuk Hanns Rauter op de Veluwe door het verzet.

Verzetsgroep

Van de 36 gedode mannen in Amsterdam kwamen er elf uit van de Purmerendse verzetsgroep. Ze waren op 28 februari 1944 gearresteerd op de boerderij van boer Piet Kramer aan de Kanaaldijk in Purmerend. De arrestanten waren naast Kramer, Jan en Paul Conijn, Willem van den Brink, Albert Frederiks, Cornelis de Jonge, Gerard Leegwater en Herman Meijer uit Purmerend en Pieter Slooten uit Neck, Gerrit Kroon uit Jisp en Elias Doets uit Beemster. Het gedicht in de communistische verzetskrant De Waarheid volgt op een verslag over een bloemenhulde aan de vermoorde Nederlanders. De verslaggever schrijft dat op 24 maart 1945 een ode is gebracht aan

de 36 door de Nazi's op de Weteringschans neergeschoten mannen. 'Onbekend gebleven personen legden er namens de Amsterdamse Verzetsbeweging de nationale vlag neer en versierden deze met een schat van bloemen, eveneens in de kleuren rood, wit en blauw. Talloze voorbijgangers maakten van de gelegenheid gebruik om een laatste groet aan onze gevallen helden te brengen'.

De elf verzetsstrijders en KP-voorman Klaas de Boer, die al eerder was gefusilleerd, liggen begraven op het Erehof op de Algemene begraafplaats in Purmerend.

Auteur rijm in De Waarheid bij NIOD onbekend



Herman Meijer



Pieter Slooten



Jan Conijn



Piet Kramer

Dankzij een nichtje van de gefusilleerde Gerrit Kroon uit Jisp is het 4-5 mei Comité in Purmerend een oorlogsgedicht rijker. Het is een ode van een onbekende poëet aan de mannen die op 8 maart 1945 in Amsterdam door de Duitsers werden doodgeschoten. Onder hen elf strijders van de verzetsgroep Purmerend.

Interview

Weteringplantsoen

Zonovergoten ligt 't plantsoen
Al zoekt het oog vergeefs naar groen.
Door bolsters nog omsloten....
Daar, op dien eersten zonnedag
In lentes lieven, blijden lach.
Daar werd hun 't hart doorschoten.
Men heeft hun levensvlam gedooft,
Van liefde en geluk beroofd,
Door moordende pistolen.
De nazi-beul heeft weer gericht,
Hun lichamen als doel geschikt,
Toen monsters 'vuur' bevolen....
Ruim dertig zijn 'terechtgesteld'
Als vuilnis op een vuilnisbelt.
Als schapen zonder hoeder....
Een van hen riep een luiden groet,
Voordat de dood hem neder sloeg,
Zijn laatste woord was - Moeder....
Weet makers, daar tentoongesteld,
Gij, in uw volle kracht geveld,
't Verzet blijft ongebroken!
Zoals de lent' steeds wederkeert,
Bevrijding komt! Het heir marcheert!
En gij - gij wordt gewroken!

(Anoniem, De Waarheid 2 april 1945)



Gerrit Kroon



Paul Conijn

advertentie

Te koop voormalig Kantongerecht Hoorn



In de historische binnenstad van Hoorn ligt het voormalig Kantongerecht aan de Grote Oost 53. Dit bijzondere pand is uitermate geschikt voor hoogwaardige vormen van wonen en werken. Zo kunnen binnen het vigerende bestemmingsplan 'Binnenstad' dienstverlenende bedrijven worden gevestigd. Op de verdiepingen zijn (bedrijfs)woningen toegestaan. De grote achtertuin loopt door tot aan het Gerritsland, is met de auto bereikbaar en beschikt over acht parkeerplaatsen.

Het voormalig Kantongerecht is een rijksmonument en beschikt over authentieke detaillering. Zo heeft het onder meer handgeschilderd behang, glas in loodramen en bijzondere ornamentwerken.			
Bouwjaar	Circa 1750	Verhuurbaar vloeropp.	860 m²
Bruto vloeropp.	1.127 m²	Perceelopp.	983 m²
Gebruiksopp.	894 m²	Monumentale status	Rijksmonument

Vraagprijs:
€ 1.050.000,- k.k.

Verkoopprocedure
Het betreft hier een verkoop door het Rijksvastgoedbedrijf.

Gedurende 4 weken, vanaf 12 april 2017 tot 10 mei 2017 is het mogelijk om het pand te bezichtigen. De bezichtigingen vinden plaats op afspraak. De uitgebreide projectinformatie ontvangt u na ondertekening van de integriteitsverklaring.

Contact en meer informatie
Meer informatie op www.kantongerechthoorn.nl of via info@boekweitolie.nl
De notariskeuze is aan de koper. Contact via Boekweit Olie makelaars/taxateurs: 0229-244234

Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt het voormalig Kantongerecht in Hoorn, gelegen aan de Grote Oost 53. Boekweit Olie Makelaars/ Taxateurs begeleidt de verkoop.

